

Markus

Den här personen heter Markus. Han är 12 år gammal och gillar att åka skateboard och göra parkour. Han är jättedålig på mobiler, han gör fel hela tiden. Han har blont hår och mörka ögon. Han har glasögon för att han inte kan se så bra. Han har långa ögonfransar och små smala fingrar.

Han har en superhemlig hemlis. Det är att hans pappa är tjuv. Han åker och stjälar varje dag. Pappan är inte så snäll. Han hotar honom men Markus vågar inte säga till. Han är rädd för att bli slagen. Han vågar inte säga något till honom. Hans pappa har mörkt hår och blåa ögon.

Markus mamma flydde från Sverige till ett annat land. Hon gjorde det för att pappan slog henne. Hon försökte fly med sitt barn men det gick inte för att pappan tog barnet. Han slog Markus när de kom hem. Markus håller det som en hemlis.

Markus Miljö

Markus kommer att befinna sig: lite på skolan, hemma i sin villa och på skateboardträning. Han har alltid sina vänner med sig.

I skolan så är han i sitt klassrum. Han är väldigt trygg där. Det luktar äpple och apelsiner och frukter som alla tar med sig, men han har smaken av vindruvor i sin mun. Han hör också mycket skrik för att hans lärare är jättearg. Markus ser mycket flygplan och alla blir störda.

Hemma är han inte trygg. Han är rädd för sin pappa. Det är helt lugnt i villan (det måste vara det). Han brukar oftast vara ensam hemma. Han ser mycket pengar och medaljer där nere och uppe i hans rum. Men han är van.

När han är på skateboardträning luktar det rök. Men det gör inget han är van. Han ser mycket lösa skateboards.

När Markus var på väg till träningen så såg han sin mammas kompis son. Han var förvånad, då så tänkte Markus: hur kom de hit, de bodde ju i ett annat land förut? Tänk ifall de har kommit för att de har nyheter om min mamma? Då sa Markus genast:

- Hej!
- Hej, sa killen. Jag känner dig eller?
- Ja det gör du, sa Markus.
- Du är väl min mammas kompis barn, sa han.
- Ja det är jag, säger Markus.
- Har du några nyheter om min mamma?
- Ja, säger killen.
- Berätta, säger Markus.

Killen började springa jättesnabbt. Men Markus tog sin skateboard, kastade ner sin träningsväska och åkte. Men Markus hann inte ikapp. Killen var långt borta, han kunde knappt se killen.

Markus är hemma!

- Jag är hemma, sa Markus.
- Okej, sa pappan.
- Pappa? sa Markus.
- Ja! Vad vill du? sa pappan.
- Jag... sa Markus.
- Vadå, sa pappan.
- Jag... Jag... Jag är lite hungrig, sa Markus lågt.
- Vi äter snart! sa pappan högt.
- Okej, sa Markus lågt igen.

Markus gick upp till sitt rum. Han gick till sin säng, satte på teven och kollade. Men försökte tänka, men det gick inte för teven var på för högt. Så han sänkte ljudet med tevekontrollen. Då tänkte han. Så kom en sak in i hans huvud. Det var att han skulle fly. Så här var hans plan. Att först säga till sin pappa att han ska på träning. Men i väskan packar han alla sina kläder, (han har ändå inte så många). Sedan går han till sin mammas kompis barn, och frågar om hans mamma kan komma dit. Därefter så hämtar hon honom och åker till ett annat land. Nästan direkt ringer de

polisen och säger vad pappan har gjort, vart han bor (alltså adress och sådana saker) så att han åker i fängelse. Bra plan tänkte han. Då hörde han att hans pappa ropade:

Maten är klar!

De åt korv och potatismos med sallad. De började äta.

När maten var klar så gick Markus och la sig.

Imorgon på eftermiddagen.

- Jag ska på träning, sa Markus.
- Okej, sa pappan.
- Hejdå ses sedan, sa Markus
- Kan du gå någon gång!!!

Nu är Markus hos sin mammas kompis son.

- Kan du snälla ringa min mamma så att hon kan komma och hämta mig?
- Okej, sa killens mamma.

Mamman har kommit!

- Mamma, sa Markus.
- Son, grät mamman.
- Jag har saknat dig så mycket, sa mamman.
- Jag med, sa Markus.
- Vi går till bilen, sa mamman.
- Okej, sa Markus.

De är i bilen.

- Vi ringer polisen, säger Markus.
- Vi säger att din pappa är tjuv, sa mamman.
- Okej, sa Markus.

Pappan är i fängelse och Markus och hans mamma bor tillsammans.

Slut!