

Ariana

Ariana är en tjej. Hon går på cheerleading, men samtidigt tycker hon om att shoppa. Hennes favoritartist är Justin Bieber. Arianas dröm är att spela in en låt med Justin Bieber och att bli ledare för cheerleadergruppen. Men hon har också en hemlighet. Det är att hon är rik men inte vill säga det till någon. Hon har alltid halva håret upp och halva håret ner. Hon har också rosa kjol, svart och rosa tröja och svarta skor.

Ariana är på stranden. Det är varmt och skönt. Hon ser en restaurang, personer som badar och har roligt. Det finns inga träd eller hus. Hon hör havets vågor och musiken från restaurangen. Det luktar grillad mat från restaurangen, glass och sand. Hon ser också en cirkus några meter därifrån på stranden. Vattnet är svalt. Vattnet har också många vågor.

Plötsligt så ser hon sin bästa vän som hade flyttat till Australien, nämligen Sara. Sara är jättesnäll mot alla och söt. Hon har gult hår, turkosa kläder och i håret har hon ett turkost diadem.

- Hej, hojtar Ariana. Sara tittar bakom sig.
- Hej Ariana, ropar Sara.

De springer till varandra och kramar varandra.

- Jag har saknat dig, utbrister båda samtidigt.
- Var har du varit? frågar Ariana med en lugn röst.
- Jag har varit på en jättelång resa, säger Sara med en tjatig röst.
- Ska vi gå till den nya parken? undrar Ariana.
- Visst, men har du berättat din hemlighet?
- Nej, säger Ariana med en lugn röst.
- Men säg till alla, säger Sara.
- Nej! skriker Ariana. Kom vi går nu.

De hade jätteroligt i parken. De lekte med kinagungan jättemycket tills de blev trötta och gick hem. Nästa dag så gick Ariana till skolan. Hon märkte att alla i klassen tittade på henne. Ariana frågade Sara vad som hade hänt.

- Inget, svarar Sara.
- Men säg då, säger Ariana.

Men plötsligt så sa en tjej i hennes klass:

- -Är du rik?

Ariana tittar på Sara och undrar om det är hon som avslöjat hemligheten.

- Förlåt, sa Sara.
- Men hur kunde du? undrar Ariana.
- Förlåt, sa Sara igen. Men jag frågade alla om de visste och de sa att de visste för längesen, sa Sara.
- Det är sant, säger alla i klassen.
- Va? sa Ariana. Men det gör inget om de redan visste.

De kramade varandra och de lovade att inte göra så igen.

- Åh schysst, vår cheerleaderlärare sa att du skulle bli ledare och skolan fick ett brev om att du skulle spela in en låt med Justin Bieber.

- Aaaaaa! skrek Ariana.

Ariana kände sig lycklig. Det hade gått en vecka och det var dags att spela in låten. Hon spelade in låten. Den var jättebra. Hennes dröm gick i uppfyllelse.

Av Jasmine R, 4B.